

Manskörens fanspikning

Ur Hangötidningen dec. 1952

Ståtlig fana överlämnas av damsektionen vid jubileumskonserten.

Hangö Manskör kommer att motta en ståtlig fana av sin damsektion i samband med jubileumskonserten på självständighetsdagen. Efter övningen tisdagkväll hade kören av damsektionen inbjudits att övervaka fanspikningen på restaurang Central.

Damsektionens ordförande, fru Ebba Nyström, presenterade fanan och arbetet för densamma och manskörens ordförande, dr. K.J.Lundmark uttalade körens erkänsla för damsektionens helhjärtade insats då det gällt att skaffa köen en egen fana varpå kören hurrade fyrfaldigt för sina damer.

Tyget till fanan har skänkts av dir. Valter Westerholm och stången ev dir. Helge Möller, guldsmed Karl Öhberg har smitt ”det som glimmar” bl.a. den ståtliga G-klaven som toppar stången och fru Birgit Öhberg har skänkt den lilla silversköld på stången på vilken orden ”25 år. Till Hangö Manskör från damsektionen” läses.

Fru Sirkka Pettersson har ritat manskörens emblem på duken och emblemet har sedan broderats av fröken Elin Aspegren i Helsingfors, en pigg 72-åring som kan förtälja, att hon sömmat bl.a. de flesta fanor som nu används i huvudstaden.

Fanan representerar ett värde om 80-90.000 mk och damsektionen har skaffat ihop pengarna genom lotterier och en kaffekonsert.

Strax före det fanspikningen skulle inledas blev det elavbrott, men brinnande kandelabrar var redan tidigare placerade på borden så att det hela faktiskt bara blev högtidligare genom strömavbrottet. Dirigenten ”Affe” Holm var självskriven att slå in den första av de 12 spikarna och sedan följde körens ordförande och hans maka, damsektionens viceordförande, körens stamfar Ragnar Wikström, damsektionsmedlemmar och donatorer samt fanbäraren Ragnar Pettersson. Damsektionens ordförande, fru Ebba Nysröm slog slutligen själv in den sista spiken.

Fanspikningen försiggick med en liten specialgjord hammare gjord av Tor Johansson. Ragnar Wikström hade gjort skaffet och Karl Öhberg graverat in körens emblem på hammarhuvudet.

Efter fanspikningen överräckte fru Nyström hammaren till dr. Lundmark att uppbevaras av kören som ett minne av fanspikningen.